



Lied van jouw leven

Eindbrief

De zomer geeft genereus nog haar laatste warme dagen.

Voor mij was het de afgelopen weken geen vakantietijd, maar een intense periode van verandering en zorg. En...heel gewoon maar oh zo bijzonder: ik werd oma! Mijn leven neemt andere vormen aan.

Volgens mijn agenda is het langzamerhand tijd voor de opstart van het seizoen met *Hart&Ziel*-zangbijeenkomsten. Zo zingen we **zondag 29 september** voor de laatste keer met Jan en mij op zondagochtend. In mijn vorige brief heb ik daarover verteld.

Ineens weet ik: na 9 jaar *Met Hart&Ziel Ziel zingen* op de vrijdagavond en 4 jaar *Hart&Ziel op zondag* samen met Jan, steven ik op ander vaarwater af. Het zit er misschien al een tijdje aan te komen dat het zingen in Laren in de bekende vorm 'rond' is. Niet alleen op de zondagochtenden met Jan, ook op de vrijdagavonden. Daarom noem ik dit 'Eindbrief'.

***We hadden hele fijne bijeenkomsten in de prachtige kapel.
Ik ben erg gesteld geraakt op velen van jullie, lieve medezangers die ik heb leren kennen.
We hebben heerlijk samen gezongen.
Ik ben jullie erg dankbaar!***

Ik heb geen plan, behalve datgene doen dat er vóór me ligt en wat er verder mogelijk is, met alle liefde en toewijding die ik in me heb. Wie weet wat er aan nieuws gaat ontstaan...

Komende zondag, **29 september**, is er dus nog één keer *Hart&Ziel zingen*. Met Jan en met mij. Ik nodig je van harte uit om nog eens voluit mee te komen zingen. Als je graag een bepaald lied nog graag eens zou willen zingen, laat het me dan weten bij je aanmelding.

We zingen van 10.30 tot 12.00 uur!

Ik hoop je nog te ontmoeten!

Een dankbare groet van

Suzanne

Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

