

Lied van jouw leven

Nieuwsbrief April 2018

LIED VAN DE ZIEL

*'In de diepte van mijn ziel is
een woordeloos lied - een lied dat woont
in het zaad van mijn hart.
Het weigert om samen te smelten met inkt
op papier. Het overspoelt mijn gevoelens
in een transparante mantel en vloeit,
maar niet over mijn lippen.'*

~Kahlil Gibran~

Lieve mede-zanger,



Verlangend uitzien...

'April doet wat hij wil'....zegt men, als het om het weer gaat. Die uitspraak wekt bij mij altijd een teleurgesteld gevoel. Het is al lente, maar er kunnen nog winterse dagen zijn. Je wilt naar buiten, liefst zonder jas, de zomer lonkt al, maar je wordt teruggefloten door 'overtijdige' nachtvorst en kille regendagen. Als kind vond ik het altijd eindeloos duren voordat eindelijk die jas uit kon blijven.

Refererend aan het Chinese spreekwoord dat ik vorige maand citeerde: de zangvogel is gekomen, maar het lied blijft nog in haar borst steken...

Het lange uitzien, het ver-lang-end uitzien van de winter is ook in de lente niet ten einde. Misschien is dat wel nooit ten einde. Verlangen is nooit ten einde. "Misschien verlangen we niet teveel, maar eigenlijk te weinig", hoorde ik een meditatie-leraar zeggen. Onze verlangens zijn vaak klein, het zijn 'substitutie-verlangens'..omdat we diep van binnen iets veel groters verlangen. Een Ziels-verlangen, zo groot, dat het niet met woorden te beschrijven valt..

Valt het te bezingen?



Graag maak ik je attent op de mogelijkheden van **'Met Hart en Ziel zingen'** in de komende maand. Ik nodig je in april weer op twee verschillende momenten en plekken uit om Mantra's en Krachtliederen mee te zingen. Op een vrijdagavond in Eemnes en op een zondagochtend in Amersfoort. Voel je welkom op beide locaties!

Eemnes: **vrijdagavond 13 april**, 20.00 tot 21.30 uur (inloop en thee vanaf 19.30 u.), Het Koorhuys, Wakkerendijk 66, 3755 DD.

Amersfoort: **zondagochtend 22 april**, 10.30 tot 12.00 uur (inloop en thee vanaf 10.00 u.), De Insteer, Zuidsingel 45 A, 3811 HC.

De kosten bedragen €10,00 (graag gepast!)

Voor beide graag aanmelden via info@liedvanjouwleven.nl

La douce France...

Ik vraag nog een keer je aandacht voor de Stembevrijding-vakantie reis van mijn collega Linda Bersma. Zij biedt dat aan van 13-18 mei op een prachtige plek in Zuid Frankrijk. Ik ga als assistent mee, mét mijn piano! Via deze link kun je er meer over lezen:



<http://www.vocalinsite.nl/intensive-stembevrijding-dans-la-douce-france/>

Zaterdag 7 April: Introductie Workshop Stembevrijding

Overweeg je om mee te gaan naar Frankrijk? Dan ben je zaterdag 7 april van harte welkom in de Kwekerij in Bussum. Hier kun je komen kennismaken met ons en iets van Stembevrijding ervaren. Leiding: Linda Bersma, piano: Suzanne Uleman

Tijd: 13:00- 14:30u. €15,- p.p.

Locatie: De Kwekerij, Havenstraat 27A, Bussum. Aanmelden: via www.vocalinsite.nl, of 0624584836.

Ik hoop je ergens zingend te ontmoeten!

Warme groet, *Suzanne*

Suzanne Uleman

www.liedvanjouwleven.nl